

U kent het waarschijnlijk wel. Vroeger na de 2^e wereldoorlog ontstond al heel gauw het stoppen van mensen in vakjes. Natuurlijk bestond dit ook vóór de oorlog, denk aan bijv. de klassenstrijd, maar het ergens bijhoren, was iets van na de oorlog. Dit vakjes (hokjes)-denken nam een grote vlucht en ineens werd op allerlei manieren hele families in een bepaald vakje geduwd. Dit gebeurde soms vanuit een geloofsovertuiging, maar politiek speelde ook een grote rol. Kon je hieraan ontsnappen? Erg moeilijk!

In de jaren '50-'60 werkte deze hokjesgeest zich naar een hoogtepunt tot in de jaren '70, maar langzamerhand won het gezonde verstand het toch van deze 'geest'! Mensen wilden minder in een vakje gestopt worden en wilden zelf kiezen waarbij te horen en wat te doen. In de jaren '70 kwam een langzame uitkruipbeweging op gang en dat ging door de 21^e eeuw in.

Vrije keuzes, zelf bepalen wat je wilt denken en waar je voor staat of bij wil horen; zekere waarden, die horen bij een democratie en daar leven we in. We hebben geluk dat we ons nog steeds binnen bepaalde kaders, die we wetten noemen en moeten gehoorzamen, vrij kunnen bewegen.

Toch ervaar ik soms, op de complottheorie-denkers na die graag hokjes en allerlei theorieën verspreiden waarbij de vrije mening zogenaamd ondermijnd wordt, dat mensen weer in een hokje zitten en hier niet uit willen komen. Het gevaar hiervan is, dat mensen alles weer gaan doen wat bij dat hokje past. Als je ergens bij hoort, moet je meteen alles uit dat vakje aanhangen en uitvoeren.

We zien dit o.a. in het onderwijs met haar vele testen en de politiek, ook de Haagse politiek. Je hoort ergens bij, maar mag nauwelijks naar het gras van de burens kijken, terwijl we weten dat dát gras groener is. Waarom niet een zekere mate van vrijheid, ondanks dat je je verbonden hebt aan een bepaald vakje of hier al inzit?

Misschien moeten we een nieuwe partij starten en de tijd is er rijp voor. De naam 'PANG' bestaat nog niet en staat voor: Partij Algemeen Nut & Genoegen; kortom PANG.

Als een ander goede ideeën heeft en dat past zogenaamd niet bij je hokje, kun je deze toch adopteren? Word een Pang-er en kies waar men wat aan heeft.

Laat je niet in het vakje proppen, zeker niet als je ideeën hebt die ook bij andere vakjes passen. Waarden en normen zijn belangrijk, maar je mag best meebewegen met anderen als zij goede voorstellen en gedachten hebben. Behoud wel je vrijheid!

Dit geldt voor beslissingen nemen vanuit een vakje of een principeakkoord, terwijl bewoners bijv. hele andere ideeën hebben. Als de meerderheid anders denkt, maar zgn. geen stem heeft, moet je wel een 'politiek ei' zijn als je hier niet naar wil luisteren.

Natuurlijk zijn er veel belangen af te wegen en dat snapt iedereen, maar je mag best naar het gras van de burens kijken en hier gebruik van maken; zeker als dit het algemene nut & genoegen dient.

*Laat je gewoon zien; raak niet verstrikt in het moeras van vakjes waar je zgn. bij moet horen.
Kunnen we dit 'varkentje' samen wassen?*



Vriendelijke groet,

Pjer Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen