

Wat vervelend dat corona niet alleen heeft huisgehouden, maar dat dit virus weer zijn kop opsteekt met al haar gevolgen. Niet alleen vervelend; het is zelfs vreselijk en waar gaat dit naar toe.....

De maatregelen, die al genomen zijn, zullen misschien verzwaaard worden en bepalen dat ons leven nog meer beperkt wordt. Mogelijk nog meer thuisblijven en niet zo lang uit kunnen gaan; nog meer thuiswerken en bezoek van nog minder mensen mogen ontvangen. Als het tegen zit, gaan misschien theaters en de horeca op slot en zal zomaar het sporten in teamverband verboden kunnen worden! Naast deze nieuwe maatregelen zijn er een paar, die telkens herhaald worden: 1.51 meter afstand houden, hoesten en proesten in de elleboog en het dragen van een mondkapje; zeker in het OV.

Nou ja, alles goed en wel en afstand houden nou ja, maar wat mij zeer bevreemdt, is dat als het mondkapje 'op' is, we het gewoon weggooien. Het weggooien bevreemdt mij niet, maar wel waar sommige mensen het neergooien; gewoon op straat of in de plantsoenen, maar waarom? Waarom niet mee nemen? Waarom niet in de prullenbak of zelfs in een ORAC gooien? Is alles te veel gevraagd?

Dragen willen we nog net, in winkels is het al een probleempje, maar netjes opruimen is schijnbaar te veel gevraagd. Gek toch en komt dit verschijnsel nu zo meteen in de top 10 van ergernissen?

Als we verplicht maskers moeten gaan dragen, ook in winkels en op straat, wordt dit dus onze nieuwe afvalberg.

Schoonmaakploegen draaien al overuren met het opruimen van deze kapjes en ik hoor net dat het aantal besmettingen alleen maar toenemen.....dus nog meer kapjes, waar we eerst trouwens een tekort aan hadden; kwam dat even goed uit?

Eigenlijk moet gewoon het gedrag van mensen veranderen. Waarom doen we dit en waarom zeggen we er eigenlijk niets van. We produceren al meer dan voldoende rommel en dat geeft soms al overlast. De ene wijk komt er beter van af dan de andere, maar het blijft vreemd.

Er zijn prullenbakken zat en als je uit het OV komt en je denkt dat je mondkapje dus 'op is', kun je op het perron in een daarvoor bestemde bak het kapje deponeren. Wat is dus het probleem? Moeten we statiegeld gaan heffen of is er een ander alternatief?

Laten we onze aandacht schenken aan de mensen, die hier behoefte aan hebben. Door corona getroffen worden is geen kleinigheid en je kunt je af willen zetten, maar 'alleen op de wereld' is een boek, een sprookje, geschreven voor mensen, die in fantasie verder willen leven. Realiteit is anders en laten we naast alle problemen die we al hebben, geen nieuwe creëren.

Het is wel zo, dat we weer iets hebben om over te praten. Als je toch verplicht thuis moet zitten, kun je je druk maken over mondkapjes; wel of niet dragen en gewoon laten vallen waar je staat en een nieuwe opdoen, als je weer teruggaat met het OV.

Waar zijn we mee bezig? Er is al genoeg afval en door de beperking veroorzaakt door dit virus kunnen we beter over andere zaken praten en ons bezig houden met de getroffen medemens!



Met vriendelijke groet,

Pjer Wijsman  
Voorzitter Commissie Loosduinen