

In verschillende columns heb ik gesproken over communicatie en terecht. Het is een onderwerp dat eigenlijk bij alles een rol speelt.

De uitleg erbij heb ik al besproken, maar ik heb het nog niet over een 'two-way-street' gehad. Simpel gezegd: Halen en brengen, hoor en wederhoor of te wel informatie inwinnen en informatie krijgen.

De Engelse uitdrukking is alleen om aan te geven hoe simpel en vaak we Engelse woorden gebruiken in onze conversatie en eigenlijk is dit vreemd en niet echt nodig, maar genoeg hierover!

Het gaat mij in deze column om de manier waarop ik en een paar anderen het gesprek aan willen gaan met de Loosduiner. Een beetje onbeleefd om mezelf voorop te stellen, maar in dit geval; jammer.

Neen, 3 mensen willen heel graag met u in gesprek komen en zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Hebben wij meer middelen om iets op te kunnen lossen, neen, maar we kunnen wel luisteren en kijken of we de op- en aanmerkingen verder kunnen brengen.

Het drietal is de stadsdeeldirecteur van Loosduinen, de teamleider van de politie Loosduinen en de voorzitter van de Commissie Loosduinen.

De reden waarom: "We willen naar u toekomen, zodat u ons makkelijker kunt vinden." Volgens sommigen zijn we teveel verstopt en moeilijk te vinden en dat willen we doorbreken.

Niet helemaal onlogisch als je bedenkt dat het stadsdeelkantoor helaas '**drie-hoog-achter**' kantoor houdt en het politiebureau zeker driehonderd meter verder op staat.

(Het getal 3 speelt dus duidelijk een rol en dat willen we erin houden)

We gaan vanaf begin maart starten en ons 'kantoor' is in de net verbouwde bibliotheek in Loosduinen. We hopen natuurlijk dat velen van u Loosduiners ons kunt vinden en zaken met ons wilt bespreken.

Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden van uw wijkberaad tot en met het spreekuur van de stadsdeelwethouder toe, maar wij dachten: "Laten wij ook ons steentje bijdragen en mogelijk met z'n drieën zaken oppakken."

Dus eigenlijk moet het in ons geval geen 'two-way-street' zijn, maar een 'three-way-street'. Dit laatste bestaat niet in het Engels en is ook niet echt uit te leggen, vandaar ons drietal overleg.

Kom gerust langs en bespreek de dingen, die u bezig houden, maar ook zaken, die zijn opgelost al duurde het misschien lang. Succesjes zijn ook welkom.

Over koffie moeten we het nog eens worden, maar voor koffiepraatjes hebben we geen tijd, misschien dan maar thee en leuterij; dit moeten we nog uitzoeken.

Let in ieder geval op de aankondiging in de krant etc. en kom gerust langs.



Pjer Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen.