

In het verleden heb ik weleens geschreven over de sportzone. Deze loopt beginnende bij de zee tot aan de Uithof en verder zelfs, alleen is dat geen Loosduins gebied meer. Kunnen we niet meer confisqueren en dat willen we toch niet.

Deze sportzone maakt o.a. dat Loosduinen zo'n mooi en gezond stadsdeel is. Ik zeg altijd: "We wonen in het mooiste, gezondste en groenste stadsdeel van Den Haag; we zijn de longen van de stad!" We willen dit zo houden en daar draagt zo'n sportzone zeker aan bij.

Een deel van deze sportzone zijn de puinduinen. Een mooi wandel- en sportgebied met daarin verwerkt het beroemde kunstwerk van James Turrell; het 'Hemelse gewelf'!

Grappig aan de puinduinen is, dat de puinzooi van Den Haag onder de puinduinen ligt. De puinzooi van anderen ligt begraven in het mooie stadsdeel Loosduinen. Trouwens toen dit gebeurde, het storten van de puinzooi, waren er nog geen stadsdelen, dus werd het gestort in het oude Loosduinen.

*Het puin was hoofdzakelijk afkomstig van de aangelegde en later gesloopte Atlantikwall, het oude huis van bewaring, de complete gasfabriek, vele krotwoningen en de nodige verbrandingslakken.

De gemeente begon met het storten van grote hoeveelheden puin vanaf 1968. Het gebied waar gestort werd, was dus achter de duinen van Kijkduin, onderdeel van Loosduinen. Er werden verschillende gebieden aangeduid als puinduin 1 t/m puinduin 5.

Bewoners van dit gebied waren wel achterdochtig. Uiteindelijk kan je van alles als puin benoemen en deze zoi gratis storten in de aangewezen gebieden. Er was genoeg ruimte, dacht men, maar toen men begon, was de hoeveelheid puin zoveel, dat de gaten gauw gevuld waren en er 'duinen' ontstonden. Natuurlijk is Loosduinen trots op zijn 'heuvels', maar er was ook wantrouwen. Was er 'per ongeluk' ook giftig afval gestort? Er is veel onderzoek gedaan, maar gelukkig niets gevonden. De bewoners leven hier gezond en wel.

De puinduinen zijn nu niet meer weg te denken en wie had bedacht, dat dit een geweldig recreatiegebiedje zou worden. Je kunt er wandelen, hardlopen en mountainbiken. Er is zelfs een keer het Nederlands kampioenschap Veldrijden (1982) gehouden. Klimmen, klauteren en flink trappen. Het werd goed bezocht en leverde mooie plaatjes op. Een aantal jaren achter elkaar in januari wordt ook een puinduinrun gehouden; een uithoudingsslag maar voltooid met een trotse finish!

Hoe jammer is het dan, als je ziet dat zo'n gebiedje in verval dreigt te raken. Dingen worden gesloopt of niet goed onderhouden. Zelfs het mooie gewelf was onderhevig aan vernieling. Als je niet begrijpt wat het is of wat het doet voor mensen, blijf er in ieder geval vanaf. Het was zelfs zo erg, dat de gemeente wilde besluiten om de trappen 'af te stoten' en het verder op z'n beloop te laten. Gelukkig kwam men tot inkeer en ziet het gebied er weer netjes uit. Trappen zijn gerepareerd, het gewelf ligt er mooi bij en bewoners maken er goed gebruik van. Onze trotse Loosduinse 'puinzooi-duinen'!

**officieus boekje met titel: Puinduinen - Ockenburgh de historie.
(uitgegeven voor het StadsDeelKantoor).*



Vriendelijke groet,

Pjer Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen

