

Een mooi woord, dat we tegenwoordig steeds vaker tegenkomen. Transparant is gelijk aan doorzichtigheid: van 2 kanten kunnen kijken of duidelijkheid scheppen.

Op het moment dat je dit leest, geeft het wel te denken, alsof het vroeger minder transparant was. Waar komt dit toch vandaan?

Juist vandaag merk je dat steeds meer mensen zich verschuilen achter aliassen op social media.

Lekker anoniem bezig zijn. Kritiek leveren zonder de ander het principe van hoor en wederhoor toe te staan; erg goedkoop!

We zien juist minder transparantie en meer een verharding van links en rechts. Onverdraagzaamheid en keihard met gestrekt been erin gaan is erg makkelijk, maar een fatsoenlijke, transparante discussie voeren, waarbij de woorden “openheid” “eerlijk zijn” en “helderheid verstrekken” normaal zijn, schijnt moeilijk te zijn. Zelfs als iets transparant is, de regels zijn opgesteld, vergeet men daarna snel dat je er wel aan moet houden.

Letterlijk opgesteld en toch je anders gedragen als dit beter uitkomt. Mensen van achteren ‘neer-steken’, maar van voren lopen we er zo aan voorbij.

Een fatsoenlijke discussie voeren lijkt soms erg moeilijk; met modder gooien is makkelijker. De eventueel aangerichte schade is schijnbaar niet belangrijk; tenzij het erg dicht bij huis komt. Dan schreeuwen we moord en brand.

Wat dit alles nog meer versterkt, is dat iemand een heel klein vuurtje opstart, maar door het ongenueanceerd gebruik van de socials, dit binnenkort een brand van jewelste is. Proberen te blussen is soms onbegonnen en ‘gecontroleerd’ laten uitbranden is dan het enige dat werkt. De schade is er niet minder om en uitwissen is bijna onmogelijk. Een digitale voetprint blijft altijd bestaan.

Waar komt dit gedrag toch vandaan? Je bent bijna bang om voor je mening uit te komen.

Anderen vinden het heerlijk om anoniem tekeer te gaan, maar een genuanceerde mening over iets geven is te moeilijk. Kritiek leveren, schreeuwers van de zijlijn en het liefst ongenueanceerd is veel leuker. Hoeveel lachers krijgt je op je hand; heerlijk om anderen neer te sabelen.

Is het dan zo lastig om fatsoenlijk met elkaar om te gaan? Respect tonen en elkaar in zijn of haar waarde laten, daar gaat het toch om. Is dit lastig? Eigenlijk niet, maar het kost wel enige inspanning. In principe moet we terug naar de basis en de simpele gedragsregels, die we kennen, weer afstoffen en gaan gebruiken.

Dit geldt niet alleen voor ons hoe we onderling met elkaar omgaan, hoe we op elkaar reageren en hoe we iedereen in zijn/haar waarde laten, maar dit geldt ook voor de nieuw gekozen gemeenteraad.

Je bent gekozen door de Haagse bewoners en zorg dat je daar ook voor staat. Luister naar hen, raadpleeg ze zoveel mogelijk en behandel iedereen met respect.

Er is veel te winnen met Haagse transparantie!



Vriendelijke groet,

Pjer Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen

