

## *Verplicht in Duitsland*



Het boek “Verplicht in Duitsland”, geschreven door Theo van Daalhoff, een ras-Loosduiner, is 30 april 2020 aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Loosduinen, Pjer Wijsman en de stadsdeeldirecteur, Mustapha el Boumeshouli.

Het aanbieden gebeurde bij het Loosduins Museum, dat sinds enkele maanden een tentoonstelling heeft ingericht over de 2<sup>e</sup> WO, 1940-1945.

Het boek past heel goed bij deze tentoonstelling en de schrijver vertelde tijdens het aanbieden ook over zijn familie, waarvan een lid als verzetsstrijder uiteindelijk terecht is gesteld en een ander familielid in Duitsland moest gaan werken.

Dit gebeurde in dezelfde periode en ze wisten het niet van elkaar.

Corrie Hoekstra, voorzitter van het Loosduins museum, opende met de mededeling dat helaas weinigen aanwezig mochten zijn, maar het weer was goed en de setting was de juiste.

Zij had typisch Loosduins gereedschap gevonden, waardoor de boeken op afstand aangeboden konden worden. Na het onthullen d.m.v. het oplichten van de Loosduinse vlag, kon Theo een schoffel ter hand nemen en de boeken aanreiken.

Met trots werden de boeken in ontvangst genomen.



“Verplicht in Duitsland” gaat over de ‘Arbeitseinsatz’. Het verrichten van dwangarbeid in Duitsland, omdat er een tekort aan werklieden was, die moesten werken in de Duitse oorlogsindustrie. Vanuit de bezette gebieden werden mensen gedwongen te gaan werken in deze industrie, zodat de Duitsers zelf naar het front konden om te vechten.

Sommigen waren in de gelukkige omstandigheid dat ze konden onderduiken, maar niet iedereen lukte dit. Herman van Daalhoff was een van de velen, die gingen en zij probeerden het beste ervan te maken. Gelukkig zijn er velen teruggekeerd, maar er zijn helaas ook slachtoffers gevallen onder deze dwangarbeiders.

De Duitsers dreigden zelfs om op te treden als je niet kwam opdagen, onderweg probeerde te vluchten of tijdens het werk sabotage pleegde.

Dit laatste werd gedaan, zodat het materieel dat voor het oorlog voeren bestemd was, niet altijd goed werkte of totaal niet werkte. Als je gesnapt werd, wachte in veel gevallen de kogel!

Een helder geschreven boek, meeslepend en indringend.

Het blijft nodig om hierover te schrijven, zodat niet alleen het gedachtegoed bewaard blijft, maar het maakt ook duidelijk hoe fout dingen kunnen gaan en hoe wij van onze vrijheid moeten genieten.